

DR. G. BRILLENBURG WURTH

HET
CHRISTELIJK
LEVEN
IN DE WERELDSCHAPPIJ



08201319502

III. 590.

241
wur
e

DR G. BRILLENBURG WURTH

HET CHRISTELIJK LEVEN

III

IN DE MAATSCHAPPIJ



J. H. KOK N.V. KAMPEN MCMLII

53781-6.

PER. NEG. R. I.

WOORD VOORAF

Nu het derde deel van „Het christelijk leven” verschijnt, is er nog méér dan bij de verschijning van het eerste deel aanleiding voor de waarschuwing, dat men hier met betrekking tot de behandelde problemen niet een laatste woord, een afdoende oplossing, verwacht. Vooral ten aanzien van de maatschappij en van het bedrijfsleven in die maatschappij staan wij thans voor een zo ingewikkelde problematiek, dat men slechts tastend hier zijn weg kan gaan.

Het zal ons reeds een voldoening zijn, als wij erin zijn geslaagd voor de ethische zijde dezer problematiek vernieuwde belangstelling te wekken en hier en daar de richting, waarin de oplossing moet worden gezocht, aan te geven.

Wij hebben met de afwerking van deze studie vooral ook haast gemaakt in verbând met het q.s. Derde Christelijk-Sociale Congres. Wij hopen, dat dit boek voor voorstudie met het oog op de daar te behandelen vragen zich enigszins zal lenen.

De kopij was reeds ter perse, toen de Kirchliche Dogmatik III 4 van Barth verscheen, waarin deze ons zijn ethiek, voorzover die aan „die Schöpfungslehre” aansluit, biedt. Wij konden er daarom slechts nog in enkele noten naar verwijzen.

G. BRILLENBURG WURTH

INLEIDING

In dit derde deel van onze ethiek gaan wij de aandacht vragen voor problemen, die liggen op het terrein van het christelijk leven in de maatschappij.

Het komt er wel op aan, wat onze doelstelling betreft, hier juist te onderscheiden. Het is er ons niet om begonnen een christelijke maatschappijleer of een christelijke oeconomie te geven. Ongetwijfeld hebben ook die beide een recht van bestaan. Maar het behoort niet tot de competentie van de theologie, ook niet tot die van dat onderdeel der theologie, dat sociale ethiek heet, zo iets te leveren.

In de christelijke ethiek gaat het om de vraag, wat wij als christenen hebben te doen, hoe wij ons christelijk leven hier op aarde hebben in te richten. En in de sociale ethiek, vooral in de sociale ethiek in engere zin, wordt dat de vraag, wat wij als christenen hebben te doen in de menselijke samenleving, hoe ons christelijk leven in de maatschappij gestalte behoort te ontvangen.

Wij zullen ons hier dus voortdurend met die ethische aspecten van de verschillende problemen hebben in te laten. En allerlei maatschappelijke en oeconomische vraagstukken zullen alleen aan de orde komen, in zover ze uit ethisch oogpunt van belang zijn, in zover ze raken ons christelijk leven, ons leven uit het geloof in Christus en in gehoorzaamheid aan Zijn wil, in deze wereld.

Moeten wij zo dus voor een grensoverschrijding naar de zijde van de maatschappijleer en de oeconomie op onze hoede zijn, niet minder hebben wij ons te wachten voor een ander exces, nl. dat wij ons tevreden stellen met een antwoord op de vraag, hoe het voor ons als Christenen mogelijk zal zijn om, onder welke maatschappelijke en oeconomische omstandigheden wij ook uiterlijk leven, toch nog te kunnen doen,